

Beleidsplan Geloof & Duurzaamheid Efrathakerk Madrettor-Noord (2024-2026))
vastgesteld d.d. 4 februari 2024

Beste gemeenteleden,

Voor u ligt het beleidsplan Geloof & Duurzaamheid 2024-2026. Hierin geven we weer waar we de komende drie jaar op het gebied van geloof & duurzaamheid aandacht aan willen geven in de gemeente. Voordat we beginnen is het goed te beseffen dat de gemeente niet van ons is maar van Jezus Christus zelf. We bidden en hopen dat het thema meer gaat leven en op deze wijze de onderlinge verbondenheid in de zorg voor de schepping vergroot wordt.

Met vriendelijke groet,

Team Geloof & Duurzaamheid

Aanleiding

In februari 2023 organiseerde CONNECT een gemeente-avond over duurzaamheid met Carla Dik-Faber als gastspreker. Naar aanleiding van deze avond is in de kerkenraad de wens ontstaan om in de gemeente van de Efrathakerk meer aandacht aan dit thema te geven.

De wens sluit ook aan bij het beleidsplan 2022-2025 van de Efrathakerk waarin 3 pilaren zijn geformuleerd; Pastoraat, Kind & jongeren en Missie & verbinding. De Missio Dei kunnen we hierbij als overkoepelende en hoogste ligger zien. In Genesis 12 zei God immers al tegen Abraham: 'Ik zal u zegenen en wees een zegen'. De missionaire kerk kent vijf kenmerken:

1. Het Evangelie: het goede nieuws van Gods heil bekend maken
2. Discipelschap: Jezus volgen in het dagelijks leven
3. Diaconaat: betonen van barmhartigheid
4. Opkomen voor gerechtigheid
5. Zorg voor de schepping

Met het beleidsplan Geloof & Duurzaamheid willen we als gemeente invulling geven aan het laatste punt: zorg voor de schepping. We leggen dus de verbinding met het beleidsplan van de Maranathakerk. Door de kerkenraad is het Team Geloof & Duurzaamheid in het leven geroepen. Hierin zitten de volgende gemeenteleden: Stan Pimplef, Jan Meest, Bernice Nobel, Bert Boekestein en Pieter Zaanbooi. Dit team is aan de slag gegaan met het maken van dit beleidsplan, alsmede het voorstellen van een aantal acties.

Bijbelse achtergrond

Duurzaam omgaan met Gods schepping is dus onderdeel van de Missio Dei. Volgens Mattheüs 28 gaat het heil in Christus alle mensen zonder onderscheid aan. De gemeente en ieder lid afzonderlijk is geroepen een licht en zout te zijn. Wat leert de Bijbel ons? In de Bijbel zijn veel voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat God de hele schepping liefheeft:

- **Genesis 9: 9-10 en 16** 'En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. ...Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.'
God redde de dieren en de mens van de vloed. God sluit het verbond met de mens, het dier en heel de aarde.
- **Kolossenzen 1:15-16** 'Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen'.
- **Johannes 3:16** 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft'.

Visie en missie

Voor het vormen van onze visie op geloof & duurzaamheid hebben we ons laten inspireren door diverse preken die recentelijk in de Maranathakerk gehouden zijn.

Op 24 september 2023 hield ds. Davelaar een preek met als thema: “tijd voor een groene kerst”. Hij stelde ons allen de indringende vraag of we wel beseffen dat we in het huis van onze Schepper wonen? In aansluiting op het kerstevangelie werd ons ook voorgehouden dat er uiteindelijk maar Één is die onze wereld kan redden: Jezus Christus. Het is de Doorbreker (vers 12): Hij gaat aan de spits.

Ds. Bouter hield op 17 januari 2024 aan de hand van Daniël 6 een preek over hetzelfde onderwerp. Hij maakte de verbinding tussen het Woord en de schepping. Hij stelde dat we gevangenen zijn van onze eigen wetten. We hebben de natuurwetten gebruikt voor ons eigen doel, namelijk om als God te leven. Nu het leidt tot klimaatverandering en andere milieu- en gezondheidsproblemen, kunnen we niet meer onder deze natuurwetten uit. Met de techniek kunnen we de problemen niet oplossen, maar we willen ons wel als God blijven gedragen. Wij kunnen de aarde niet redden. Als wij als goden willen leven, raken we reddeloos verloren.

In de preek van 14 februari 2024 hield ds. Van der Vlies ons voor: ‘Beoefen en overdenk, opdat je groei op alle gebieden zichtbaar wordt’. We willen de woorden uit 1 Timotheüs 4:4 voor ogen houden: ‘Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt.’

Er zijn veel zaken om ons zorgen over te maken (denk aan bosbranden in Canada, de overstromingen in Libië, wereldwijd toegenomen CO2-uitstoot, stikstofcrisis, PFAS en andere milieuvervuiling en uitputting van veel landbouwgrond, etc.). Dit mag echter niet tot doemdenken leiden. God is de Schepper en Onderhouder van deze aarde, maar we hebben wel een verantwoordelijkheid om als een goed rentmeester hiermee om te gaan. We willen leren om te genieten van genoeg en ons af te keren van het dienen van de ‘mammon’. Dit vanuit de hoop die in ons leeft en het vertrouwen dat God dit wil gebruiken in Zijn plannen. We hebben geen angst voor de toekomst, maar handelen en spreken uit liefde voor God en Zijn schepping. Gevoed vanuit de Bijbel willen we een hoopvol perspectief laten klinken.

Uit onderzoek van I&O Research is echter gebleken dat christenen niet bepaald duurzamer leven dan niet-christenen¹. We voelen ons echter geroepen om te zoeken naar een goed en rechtvaardig leven, omdat we geloven dat dit hoort bij Gods Koninkrijk. Een leven dat niet wordt geleid door hebzucht en verspilling, maar met aandacht voor de schepping. We geloven dat God ziet wat we doen en dat wil gebruiken. Hij laat de wereld niet uit Zijn hand vallen. We willen als christenen onze verantwoordelijkheid nemen op gebied van duurzaamheid, zonder een actie- of protestbeweging te worden.

Vanuit deze visie is de volgende mission-statement geformuleerd:

Als missionaire gemeente willen we duurzaam omgaan met Gods schepping om zo allereerst God te eren en het goede voorbeeld te geven in onze eigen leefomgeving, onze kerk en de wijk rond onze kerk.

Voorgestelde aanpak

Vanuit bovenstaande missie stellen we een aanpak, doelstellingen en mogelijke acties voor. In de aanpak richten we ons inzake de zorg voor Gods schepping op drie onderdelen:

1. Als gemeente
2. Als individuele kerkganger
3. Als Team Geloof & Duurzaamheid

Ad 1:

Wij richten ons op de gehele gemeente om de bewustwording te vergroten, bijvoorbeeld door:

- Organiseren van speciale avonden gericht op het thema geloof & duurzaamheid
- Betrekken van de leiders van clubs, verenigingen en kringen
- Houden van preken gericht op het thema geloof & duurzaamheid
- Uitleg te geven over maatregelen die binnen de gemeente inzake duurzaamheid worden genomen
- Communiceren over de voortgang via Scipio

Ad 2:

Wij doen een beroep op gemeenteleden om in de eigen leefomgeving (huishouden, werk, bedrijf, school, straat, etc.) concreet vorm en invulling te geven aan een duurzaam leven. Dat kan bijvoorbeeld door het uitwisselen van tips en ideeën zoals de menukaart die we op de gemeente-avond over duurzaamheid hebben meegekregen. Het verzoek was toen om een paar dingen uit te kiezen waar je nu al aan zou kunnen werken.

¹ Ipsos I&O (2022). <https://www.ioresearch.nl/actueel/christenen-en-klimaat/>

Ad 3:

Als Team Geloof & Duurzaamheid willen we adviezen geven over hoe we als gemeente onze kerkelijke activiteiten kunnen verduurzamen. Omdat dit vaak effect heeft op het beheer van het kerkgebouw willen we dit uiteraard in goede samenspraak met de kerkrentmeesters doen. Het voorstel is om te starten met een nulmeting inzake het gebruik van gas, water en elektra, en de hoeveelheid afval. Vervolgens stellen we een doelstelling voor reductie op. Door Team Geloof & Duurzaamheid is een lijst met potentiële acties opgesteld. Deze dienen echter nog wel verder uitgewerkt te worden, alsmede op haalbaarheid getoetst te worden.

Daarnaast is het goed om te vermelden dat er de afgelopen tijd al allerlei acties ondernomen zijn om de impact op het milieu te verkleinen:

- Aandacht voor de temperatuurregeling van diverse ruimtes in de kerk, waardoor veel energie(kosten) bespaard wordt;
- minder afval te produceren, onder andere door geen gebruik meer te maken van wegwerp-bekertjes;
- gebruik van sensoren zodat verlichting alleen aangaat wanneer dat nodig is; en
- gebruik van LED-verlichting, zodat stroomverbruik vermindert.

Als het ons als gemeente lukt om eerst zelf het goede voorbeeld te geven, kunnen we (bijvoorbeeld vanaf 2025) met overtuiging initiatieven ontplooiën in de omgeving van de kerk, om zo te laten zien dat Gods schepping ons lief is. Dat kan ook klein (en nu al) beginnen door van tijd tot tijd vuil te prikken in de wijk rond de kerk.

Psalm 104 'Gods glorie in de schepping'

31 De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig,
laat de HEERE Zich verblijden in Zijn werken.

32 Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij,
raakt Hij de bergen aan, dan roken zij.

33 Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang.

34 Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn,
ik zal mij in de HEERE verblijden.

Loof de HEERE, mijn ziel!

Halleluja!